



UNESCO Verdensarv

I juli 2015 lykkedes det at få Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland optaget på UNESCO's liste over verdenskulturarv.

Siden 1972 har UNESCO opbygget en liste på godt 1000 steder, landskaber og bygninger, der betegnes som verdensarv. Listen omfatter natur- eller/og kulturarv af universel betydning for verden. Det er landskaber og bygninger, som er unikke i verden og dermed bevaringsværdige.

I Danmark har vi syv verdensarvsattraktioner: Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling Monumenterne, Vadehavet, Stevns Klint, Christiansfeld og nu også Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Udnævnelse til verdensarv har stor betydning for turismen. Overalt på kloden strømmer folk til disse mål. Parforcejagtlandskabet, som få folk kendte før, er kommet i fornemt selskab med bl.a. Den kinesiske Mur, Galápagos Øerne, Pyramiderne i Ægypten og mange andre fantastiske kultur- og natursteder rundt omkring på kloden.

Se mere på www.worldheritagesite.org



Parforce cykelrute 105 Gribskov 15 km

Parforcejagtlandskabet i Gribskov og Store Dyrehave er blevet udnævnt til UNESCO Verdensarv. Derfor har Hillerød Kommune besluttet at etablere to skiltede cykelruter dertil, så man let kan komme ud og opleve de gamle velbevarede parforcejagtveje. Ruterne indgår i Hillerød Kommunes system af lokale cykelruter og knyttes til Hillerød Station og Frederiksborg Slot, som også VisitNordsjællands turistinformation på Annaborg ligger tæt på. Cykelrute 104, Sophienborgruten, skaber forbindelse mellem stationen og slottet.

Fra Frederiksborg Slot følges den nye lindeallé på Rendelægerbakken. Herfra drejes til venstre forbi Badstueslottet og videre ud til Gribskov. Her cykles via Ottevejskorset med informationstavler til Stjernen med Kierkegaardsstenen. Tilbage følges Pælevej og Jagsttiet i Nødebo. Endelig cykles på sti langs Nødebovej og Fredensborgvej retur – eller gennem Stenholtsvang.

Gribskov anses for at være landets ældste skovområde og en af de største og mest varierede skove. Skoven er hjertet i Kongernes Nordsjælland, der er godkendt som nationalpark. Oprindelsen hertil må tilskrives Frederik II, som efter reformationen i 1536 overtog klosterne og samlede krongodset i Nordsjælland med slotte og sammenhængende skovområder.

Praktiske oplysninger: www.visitnordsjaelland.dk, www.hillerod.dk, www.udinaturen.dk, www.friluftsguiden.dk, www.rejseplanen.dk

Folderen "Parforce cykelrute 105 Gribskov" er udgivet af Hillerød Kommune 2017
Tekst: Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle
Fotos: Naturstyrelsen og Jens Erik Larsen
Design og produktion: Paramedia 1848
ISBN: 978-87-89835-88-3
Grundkortet er et udsnit af DTK/Kort25 klassisk
© Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering
Folderen er gratis, kan også findes på www.hillerod.dk

Folderen er udarbejdet for Hillerød Kommune med hjælp fra Naturstyrelsen Nordsjælland, Visitnordsjælland, Parforce Site manager for det nordsjællandske parforcelandskab, Slots- og Kulturstyrelsen, og Hillerød Bys Lokalråd.

Parforce cykelrute 105 Gribskov



Parforcejagtlandskabet

Parforcejagt blev indført i Danmark i 1670 af Christian V, som havde besøgt Solkongen i Frankrig og fået smag for jagtformen. Parforcejagten blev på den tid opfattet som den enevældige konges magt over naturen, som Guds repræsentant på jorden.

I parforcejagt anvendte man ikke skydevåben. I stedet jagede hunde og jægere til hest et udvalgt dyr, gerne en kronhjort. Kongen og hans følge fulgte jagtens forløb fra Stjernen, og ved hjælp af jagthorn fortalte man, hvor dyret befandt sig. Det er til dette formål, at det geometriske vejsystem med nummererede veje i stjerneform er udtænkt. Når dyret segnede af udmattelse, tilkaldtes kongen, eller en af ham udpeget æresgæst, som så dræbte dyret ved at stode et lille sværd, en hirschfænger, i dyrets hjerte. Der var tale om et dramatisk show for eliten, der kan sammenlignes med Spaniens tyrefægtning.

Parforcejagten foregik fra sidst i 1600-tallet til midt i 1700-tallet. Christian V døde i 1699, formentlig som følge af kvæstelser under en jagt året før. I 1777 blev den kongelige danske parforcejagt nedlagt.

Det nøje anlagte vejsystem ses i dag tydeligt i Gribskov og i Store Dyrehave lige syd for Hillerød samt i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn nord for Klampenborg.

www.parforce.dk

Scan koden og se mere om parforcejagtlandskabet.



1 Frederiksborg Slot

Slottet er et af Nordeuropas flotteste renessanceslotte. I 1560 startede Frederik II byggeriet på 3 holme, men det nuværende udseende tilskrives Chr. IV, der blev født på slottet i 1577.

I 1859 brændte slottet ned under Frederik VII, hvis statue ses på Torvet i Hillerød. Det lykkedes at genopføre slottet med private midler bl.a. fra Brygger J.C. Jacobsen. Han tog initiativ til Det Nationalhistorisk Museum, der åbnede i 1878 med formidling af 500 års danmarkshistorie.

I Slotskirken kan man se adlens våbenskjolde, som stadig ajourføres, samt Compenius orglet fra 1610. I Slotsgården bruser det flotte Neptunspringvand, som oprindeligt blev udført af hollænderen Adrian de Vries i 1616-21. Det nuværende springvand er en kopi, idet svenskerne stjal originalen i 1658.



2 Badstueslottet

Kongen og hans følge benyttede det lille slot som sauna efter jagter i skovene. Baderummet er lige inde bag hjørnet, man runder. På 1. sal findes spændende stukkørarbejde, som har samme motiver – landdyr på den ene side og hav- og fabeldyr på den anden side – som den oprindelige stuk på Frederiksborg Slot, før dette brændte.

Badstueslottet er bygget i 1580 af håndværkerne, da de var færdige med Kronborg Slot. Badstueslottet er kun åbent for offentligheden på den årlige kulturnat i september. Lidt efter det lille slot ser man til venstre en model af en norsk herregård på Louises Ø.



3 Ottevejskorset

Hvor Odderdamsvej når Kildeportvej, ses det kors i vejsystemet, som kaldes Ottevejskorset. Herfra ses tydeligt de 8 udstrålende veje, der tydeliggør vejsystemets geometri. Ottevejskorset er velkomstareal til verdensarven i Gribskov med informations-tavler herom. Odderdamsvej går asfalteret gennem skoven, fordi det er en kommunevej, som gik til Hillerød før Isterødvejen klippede den over.

4 Stjernen med Kierkegaardsstenen

Toppen af ruten her kaldes også Syvstjernen og Rødpælestjernen. Stil dig midt i stjernen, som kongen, der venter på hjortens flugt og udmattelse. Eller sæt dig roligt på bænken foran stenen til minde om Søren Kierkegaard, som tog ud i Gribskov for i fred og ro at tænke over livet og dets mange valg. Konkret er der netop her mange veje, man kan vælge at opleve, ligesom i livet.

Kierkegaard nævner i bogen "Stadier på livets vej", hvordan han brugte et bestemt sted i Gribskov til meditation og eftertanke. Stenen blev opsat i 1913 på Kierkegaards 100 års dag. I virkeligheden sad han ikke her, men ved Ottevejskorset.



5 6 7 Gribso, Kulsvierstenen og Smørstenen

Man kan fra stjernen lave et par ekstra sløjfer på turen til Store Gribso (5) med trinbræt på Gribskovbanen, eller ad Stutterivej nordpå til Kulsvierstenen (6), som markerer et nedkastningssted fra 2. verdenskrig. Nær denne findes Smørstenen (7), som er en vandreblok fra istiden.



105 CYKELRUTE 105
● ● ASFALT / GRUS
i TURISTINFORMATION
STATION
CAFÉ
INDKØB

0 0,5 1 KM

8 Bassebjerghytten ved Nødebo

Bjælkehytten i flere etager er en af de største i Nordeuropa. Den benyttes af spejdere, og hvis der er åbent, er man velkommen til at se indenfor.

9 Følstrup Damme

Hvor stien langs Nødebovej rammer Skelvej, kan man cykle ind til dammen i Stenholts Indelukke. Her er bord og bænke. Dammene har været brugt til opdræt af karper og andre fisk, som hoffet betragtede som "herrefisk". Derudover indgik dammene i et system af vandforsyning til drift af Stenholts vandmølle ved Esum Sø. Området her syd for Nødebo er et vigtigt fuglereservat og også hjemsted for de fredede orkidéer majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Der er et fugletårn ned mod søen, hvor man har et fint kig ud over området.



10 Stenholtsvang

Stenholtsvang er et skovområde syd for Fredensborgvej, med lange lige parforcejagtveje. Man kan cykle videre igennem til parforce cykelrute 110 i Store Dyrehave via Albrectsvej til Kulsviervej, som også er en parforcejagtvej.

